



Beltstraat 14  
1777HC Hippolytushoef,  
Nederland.

Tel. +31857852674

Mob. +31647052752

Mob. +40748253165 (in Roemenië)

Fax +31847251204

Mail: [info@stichtingnetwerkroemenie.nl](mailto:info@stichtingnetwerkroemenie.nl)

KvK nr. 37125821

Rabobank 1221.23.182

IBAN: NL63RABO0122123182

BIC: RABONL2U



site: [www.stichtingnetwerkroemenie.nl](http://www.stichtingnetwerkroemenie.nl)

**Nieuwsbrief april- juni 2014**



*Wie goed luistert, zal het goed vergaan, wie op de HEER vertrouwt, is gelukkig  
(Spreuken 16:20)*

**Van de voorzitter:** Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van 2014.

Tussen maart en mei is Roemenië twee maal bezocht en op 5 juni zal er weer een bezoek van 5 dagen volgen.

Meer over deze bezoeken vindt u verderop in deze nieuwsbrief.

Daarnaast hebben we op 17 april een aanrijding gehad in de Wieringermeer waar we veel tijd aan kwijt waren en, nog veel erger, waar onze vrijwilliger Ria de Bruyne letsel bij heeft opgelopen en daar ook nu nog last van heeft.

Vlak na de aanrijding hadden we de voorjaarsmarkt die dankzij de hulp van velen toch door kon gaan.

Ook kunt u lezen over de evangelisatie- actie "together4better" die zich anders ontwikkeld dan we van te voren hadden bedacht.

Al met al weer genoeg om over te schrijven.

Wij wensen u dan ook veel leesplezier toe en bij deze wensen we u ook een goede zomer toe. Ergens in deze zomer zal de volgende nieuwsbrief uitkomen en de kans is erg groot dat deze ook weer behoorlijk gevuld zal zijn.



Dick Krabbendam,  
voorzitter 

**Verslag reis februari- maart 2014** Tussen vrijdag 21 februari en donderdag 6 maart ben ik, samen met mijn oom- zegger Jofrey- opnieuw naar Roemenië geweest. Voor mij werd het mijn 50ste bezoek en voor Jofrey z'n eerste.

We hadden ruim 40 stoelen bij ons, afkomstig uit een bejaardentehuis in Den Helder en bestemd voor Ludus. Verder hadden we heel veel kleding mee en speelgoed.

Nadat we op de 21<sup>ste</sup> februari in de vroege middag vertrokken waren, reden we, met twee overnachtingen op een vrachtwagenparkeerplaats, zonder problemen naar Roemenië. De eerste plek waar we een afspraak hadden was in Ludus, waar we op **zondagavond** arriveerden bij Anko Wiersma, Dana en Dora. Voor de stoelen die we via Facebook in januari hadden aangeboden voor een project in Roemenië, had Anko wel een bestemming. Tien stoelen zijn er nu bij een autistisch centrum terecht gekomen en 30 zijn er gereserveerd voor een kerkje in aanbouw op de oever van de rivier de Mures.

**De volgende dag** bezochten we een autistisch centrum in Ludus en ook de kerk- in aanbouw en laden we de stoelen en ook kleding en schoenen uit wat op korte termijn door Anko selectief onder de allerarmsten wordt verdeeld. Later op de dag reden we via Tarnaveni naar Dumbraveni waar we een ontmoeting met Ineke en Henny Lock hadden. Twee geweldige mensen die inmiddels al jaren in Roemenië wonen en daar erg goed werk doen. We hebben er een gastronomische maaltijd voorgeschoteld gekregen en hebben er flink veel kleding achtergelaten waar Ineke veel arme mensen erg blij mee gaat maken. Aan het eind van de dag kwamen we, samen met Anko, aan in Sighisoara en trokken we ons terug op een driepersoons kamer in pension Gia.

Op **dinsdag** vervoegde mijn dochter, die op eigen gelegenheid naar Roemenië was gekomen en haar vriend zich bij ons en na een ontbijt met z'n vijven zijn we naar Praïd en Sovata geweest om daar rond te kijken in de prachtige omgeving.

De **woensdag** werd een uitlaad- dag van het restant van wat nog in de aanhanger was achter gebleven. De kleding die we nog hadden, was bestemd voor het “project of Hope” van Orasul en Magda Inimii , samen met de broer van Magda, Geza, in Soard. In de nieuwsbrief van januari- februari hebben we hier over geschreven en nu kwamen we dan met de eerste kleding, die voor een zeer zachte prijs aan de grotendeels zigeunerbevolking verkocht zou worden. Een paar dagen later gebeurde dit dan ook en het werd een enorm succes waar heel veel mensen op af kwamen.

Verder hebben we in **deze periode** ons ten dienst van David Mc.Guire gesteld. Hij was erg blij dat we de grote aanhanger bij ons hadden want daardoor konden we in één keer veel meer ophalen en wegbrengen dan op welke manier dan ook. Zo hebben we o.a. een flinke hoeveelheid hout, cement en ander bouw materiaal gebracht naar een Zwitserse organisatie die bezig was met de bouw van een hulpvoorziening in de plaats Seleus.



*Bouwmaterialen voor Seleus.*

Ook was het mogelijk om een grote hoeveelheid dakpannen uit Jibou te halen, die gebruikt zouden gaan worden voor dakbedekking bij David' s bouwprojecten voor daklozen. Niet alleen de aanhanger hebben we gevuld maar ook in de camper gingen de laatste dakpannen mee. Op de heenweg naar Jibou hebben we een aanhanger vol met kleding meegenomen voor de plaatselijke bevolking aldaar. Dat werd wel een flinke rit van meer dan 500 kilometer en daar waren we méér dan 1 werkdag mee zoet. Pas 's nachts kwamen we terug in Sighisoara.



*Een aanhanger en camper vol met dakpannen.*

**Bezoek nieuw kindertehuis van Crown Child Placement** Een bezoek aan het kort daarvoor geopende kindertehuis van Pilu en Hadasa Hadarean en Corina Golia, leiders van [Crown Child Placement](#) maakte ons duidelijk dat wij zeker in materieel oogpunt ze kunnen steunen. Op de volgende reis nemen we bedden en kledingkasten voor ze mee.

Op **woensdag 5 maart** vertrokken we weer richting Nederland om op **donderdagavond 6 maart** even voor middernacht gezond en wel de auto weer voor ons huis te kunnen parkeren..

---

**Evangelisatieproject Together for Better- Romania- Nederland** In onze vorige nieuwsbrief hebben we u kennis laten maken met de tieners die deze zomer naar Nederland zouden komen. Ondanks veel inspanning en ook veel overleg is het niet gelukt dit voor 2014 voor elkaar te krijgen. We hebben veel enthousiaste mensen

ontmoet die graag mee wilden doen en zelf waren Co en Tineke Kempeneers en José en ik ook erg enthousiast teruggekomen van ons kennismakingsbezoek, november vorig jaar. Maar op de één of andere manier kwam het niet van de grond. Uiteindelijk hebben we het project overgedragen aan twee andere mensen, JOOST EN Marja Zijderlaan, maar ook zij hadden geen succes en we zijn tot het besluit gekomen dat de tijd er nog niet rijp voor is. Dus wellicht was het een ingrijpen van de Heer zelf.

We laten het plan echter niet varen, want wellicht dat de tijd in 2015 wel rijp is en we dan alsnog de beoogde vijftien jongeren en jeugdleiders naar Nederland kunnen laten komen om hier samen met Nederlandse jongeren te werken aan een evangelisatieproject in de noordkop van Noord Holland. Komende week wordt het op zich droevige nieuws aan de jongeren in Roemenië verteld maar.....

**Outreach en kennismakingbezoek in oktober.** Op onze zoektocht naar enthousiaste Nederlandse deelnemers zijn we wel gestoten op een zeer hecht en serieus groepje jongeren. We werken nu aan een najaars- project waarbij we met een aantal mensen naar Roemenië gaan om kennis te maken met de Roemeense jongeren om samen iets te gaan organiseren en uit te voeren. We hebben sterk de indruk dat dit een goede weg is om te gaan, mede omdat er nu al veel mensen zijn die graag in oktober mee willen. Feitelijk zou je het zo kunnen zien dat we in oktober een fundament gaan leggen voor een ontmoeting in Nederland voor de zomer van 2015. Jongeren die geïnteresseerd zijn in ons najaarsproject en mee zouden willen gaan kunnen dat nu al vast aangeven door een mail te schrijven naar [info@stichtingnetwerkroemenie.nl](mailto:info@stichtingnetwerkroemenie.nl) of rechtstreeks contact op te nemen. Overigens heeft dit project absoluut gebed nodig want we willen het niet vanuit ons vlees opzetten en uitvoeren maar vanuit Zijn Geest. Als die niet met ons is hebben onze inspanningen totaal geen zin.



**Gezocht: 4 deelnemers voor de Rabo- fietssponsortocht** Voor zaterdag 14 juni heeft de Rabobank weer een sponsor- fietstocht georganiseerd. Anders dan andere jaren is het aantal deelnemers dat mee kan doen terug gebracht van 10 naar 4 mensen. Daarbij is het te verdienen bedrag per deelnemer verhoogd van 25 naar 50 euro.

Ook de startplaats is niet meer bij de Rabo- bank in Hippolytushoef maar bij voetbalvereniging Succes aan de Belt nr. 43 in Hippolytushoef. Wel wordt er opnieuw gefietst naar Wieringerwerf waar er gestempeld wordt.

De start is tussen 09.30 uur en 10 uur en voor 14 uur moet je weer binnen zijn. Je kunt al van te voren de route mee krijgen en ook de stempelkaart, maar er moet wel van te voren gestempeld worden.

Wie mee wil fietsen kan zich bij ons opgeven. Maar let op: Er kunnen maar 4 mensen mee doen!



### **Bouwproject Juni Stichting Joyce**

Tussen 17 en 28 juni gaat stichting Joyce uit Purmerend onder leiding van Bas Frelink één of meerdere huisjes bouwen in Sighisoara. Er is nog ruimte voor één a twee mensen om mee te gaan helpen. De kosten van vliegticket, huurauto, verblijf en eten en drinken zullen ongeveer 450 euro bedragen.

Meer informatie kun je krijgen bij Bas Frelink, email [efrelink@solcon.nl](mailto:efrelink@solcon.nl) of bel 0634315171

Wij wensen bij deze de hele ploeg van Bas en de zijnen, bestaande uit Nederlanders en Roemenen, een zeer gezegende tijd toe in Roemenië en succes met de bouw.

**Ongeluk met Iveco- camper** Op donderdag 11 april hebben we met onze camper een ongeluk gehad. Tussen Wieringerwaard en Slootdorp kregen we geen voorrang van een auto. De schade aan beide wagens was groot en beiden moesten met een autoambulance worden afgevoerd. Dick en de chauffeur van de andere wagen liepen geen letsel op.

Ria heeft nog steeds een zere arm en een zere knie en is onder behandeling van ziekenhuis en fysiotherapie.

Dick en Ria de Bruyne waren onderweg naar onze opslagplaats om daar te gaan laden voor onze rommelmarkt die twee dagen later in Hippolytushoef zou zijn. Deze is met hulp van anderen evengoed doorgegaan. Ook omdat we een andere wagen mochten lenen. Bedankt nog Marcolien.



Met behulp van een “donorwagen” uit Rotterdam is de wagen weer snel rij- klaar gemaakt. Dankzij Axel Nijs uit Hippolytushoef die werkelijk van alle markten thuis is op autobebied is de wagen binnen 10 dagen weer volledig gerepareerd. We zijn daar op zich heel blij mee want hoe vervang je een camper die 11 zitplaatsen heeft waar we negen van mogen gebruiken en waar we heel veel goederen mee op kunnen halen. En hij mag ook nog eens 3000! kilo trekken. Dat is onze grote aanhanger tot het dak toe gevuld met bijvoorbeeld kleding! 12m3.

Toch moet de wagen nog wel opnieuw gespoten worden, wat we in Roemenië willen laten doen en hij zou feitelijk een zwaardere motor moeten krijgen. De motor die er nu inzit loopt op zijn einde en daarnaast heeft een andere, zwaardere motor meer trekkracht. Wat voor de vele keren dat we per jaar op en neer rijden erg plezierig is.

**Autosponsoring** We hebben van het ongeluk wel geld van de verzekering gekregen, maar helaas werd de wagen economisch total loss verklaard waardoor we maar een beperkte vergoeding hebben gekregen. We hopen dat we een sponsor/ sponsors vinden die de noodzaak van het in bedrijf houden van onze wagen inzien en er een bijdrage voor willen geven. Wil jij ons helpen? Laat het ons weten!!

**Op nieuw naar Roemenië op donderdag 5 juni** ga ik opnieuw voor 5 dagen naar Sighisoara. Eigenlijk zou ik er heen gaan voor een bruiloft, maar op het laatste moment is deze bruiloft uitgesteld. De tickets had ik echter al (privé) gekocht, dus meld ik me opnieuw aan bij David Mc.Guire en zal hoogstwaarschijnlijk de komende dagen wel aan het bouwen zijn. Op 10 juni hoop ik weer terug te zijn.

**Markt 12 april j.l.** Opnieuw hadden we onze voorjaatsmarkt. Deze werd heel best bezocht en leverde dan ook ruim 800 euro op. Opvallend was dat er deze keer veel boeken werden verkocht. En daar hadden (en hebben we nog steeds) meer dan genoeg van maar zo blijkt wel dat we nooit van te voren weten wat er “goed in de markt” ligt. Andere jaren konden de uitgestalde boeken aan het eind van de dag allemaal weer retour richting opslagplaats. Nu gingen er een stuk minder terug.

De sfeer was ook nu weer hartstikke goed. Het gebak en de koffie en thee werden in de speciale koffiehoek veelvuldig geconsumeerd en dankzij de vele vrijwilligers werd deze dag weer een succes. Wat alleen tegen zat was de buitentemperatuur. We hadden op de, zeg maar “binnenplaats”, ook nog een stukje openluchtmarkt opgezet, maar door de lage temperatuur kon de deur niet open blijven. Maar binnen daarentegen was alles heel goed uitgesteld waardoor het een echte “snuffelmarkt” werd. Zowel wat betreft de klanten als de medewerkers. Iedereen heel erg bedankt voor deze leuke dag én.....het prima resultaat.

**Reisverslag eind april/ begin mei** We zijn opnieuw met camper en aanhanger naar Roemenië vertrokken. Ditmaal met ons hele gezin en een vriend van onze zoon. Bij ons hadden we 4 kasten en 5 bedden met matrassen en daarnaast veel kleding en ook ruim 250 kilo aan voedsel wat door Hans Klaver uit Alkmaar nog was gebracht en wat door moest worden gebracht naar Jibou.



Het werd een reis met meerdere problemen. Op het moment van vertrek was ondergetekende eigenlijk geveld door de griep. Na een half uurtje rijden bleek de aanhanger verkeerd geladen te zijn en neigde tot slingeren. We konden dat herstellen op een parkeerplaats langs de A7. Vervolgens ging de rit van een leien dakje. Tot Oostenrijk tenminste. Want daar raakten we door een wegopbreking de weg kwijt. De nacht hebben we op een parkeerplaats doorgebracht. De volgende dag zijn we toch nog snel Wenen gepasseerd. Althans, dat was de bedoeling. Helaas haalde de auto de steile heuvel niet die we voor Wenen eerst moesten passeren. Een kokende motor zette ons in de vluchtstrook. Gelukkig zaten we vlak onder de top en de ANWB raadde ons aan zodra de wagen weer wat afgekoeld was de top te passeren en daarna hulp in te schakelen. Geen grote schade gelukkig. Een kapotte thermo-koppeling wat te ondervangen was met een volop aanstaande kachel + blower. Zo haalden we Arad, waar we bewust over reden omdat de weg Arad- Sibiu- Sighisoara veel vlakker is.

Na een nacht in een pension door te hebben gebracht lieten we de thermokoppeling toch maar maken in Arad (no risk!) Toen we bij de Iveco- dealer wilden afrekenen wilde men daar niets van weten en wensten ze ons verder een goede reis. Een dikke honderd kilometer verder moesten we vlak voor de stad Deva nog wel volop in de remmen omdat we, net als 2 weken daarvoor, geen voorrang kregen van een busje dat meende te kunnen keren op een vierbaans weg. Tien banden stonken ongelooflijk naar verschroeid rubber maar een aanrijding bleef net op tijd uit gelukkig.

Het was al **avond** op **maandag 28 mei** dat we Sighisoara binnen reden en nadat we een pension hadden gevonden konden we nog even bij Jack en Henriëtte Vroling en Joost en Marjan Zijderlaan aan tafel schuiven in restaurant Perla. Zij waren een halve week eerder gearriveerd en Jack en Henriette gingen de volgende dag weer terug vliegen.



Met Liviu hebben we, samen met Joost en Marjan, op een ochtend om tafel gezeten. We hebben gesproken over het evangelisatieproject en het waren Joost en Marjan die gedurende twee weken op hun beurt enorm de schouders eronder staken. (Later hebben we dit toch op ijs gezet. Wellicht tot de zomer van 2015.)

Verder zijn we natuurlijk weer bij “Project of Hope” in Soard geweest waar we ook nu veel kleren voor hadden. Het brengen resulteerde opnieuw in een grote toestroom van mensen die een mooi kledingstuk wilden kopen. Er kwamen zelfs zo veel mensen op af dat er letterlijk nummers werden uitgedeeld omdat niet iedereen tegelijk op de “marktplaats” kon.

Ook hebben we kledingkasten, een bank en bedden meegenomen voor het kleine kindertehuis van [Crown Child Placement](#). Tijdens het vorige bezoek in februari/ maart hadden we dat immers beloofd. De kinderen waren ontzettend blij met deze spullen



Bank en kasten, geschonken door *Philadelphia*

De dagen die volgden waren dagen die een echte “werkvakantie” vormden. Lennard en vriend Jelle deden deze dagen ook hun maatschappelijke schoolstage. Dus zij mochten meehelpen om bijvoorbeeld de kasten voor het kindertehuis, overigens gedoneerd door Philadelphia (waar José werkt) en afkomstig uit een logeershuis van deze instelling voor mensen met een beperking dat wegens bezuinigingen moest gaan sluiten.

**Manna- kerk** Voor ons is het altijd belangrijk om bij een dienst in de Manna- kerk te kunnen zijn. De manna- kerk beschouwen we een beetje als onze tweede gemeente waar we bij horen en ook dit keer konden we weer aanwezig zijn.

**Nieuwe kerk in Boiu.** 's Avonds ben ik in de spiksplinternieuwe kerk in Boiu geweest, waar David het woord bracht en Hans Pietzsch de Worship leidde. Het was pas de tweede dienst, want de zondag ervoor was de kerk officieel van start gegaan. Het is geweldig dat de zigeunergemeenschap van Boiu nu zijn eigen kerk heeft. De gemeente is dan ook enorm aan het groeien.



*Nieuwe kerk in Boiu.*

**Speelgoed voor Vanatori** Ook hebben we deze reis speelgoed meegenomen voor een kindergarten (kleuterschool) in de plaats Vanatori. Men is er heel blij mee en hoopt in de toekomst dat we meer komen brengen, want ze hebben verder nauwelijks speelgoed. (Een algemeen probleem in Roemenië)



Speelgoed, ook al afkomstig van *Philadelphia*

De terugweg verliep, op een leuke band na, veel voorspoediger dan de heenreis. We deden er twee dagen over. In Ludus hebben we nog wel vijfhonderd stripbijbels aan Anko Wiersma afgegeven voor een evangelisatieactie komende zomer.

**Hands Together 4 Romania van 14 tot 25 juli** Met de voorbereiding voor het zomerkamp van 14 tot 28 juli gaat het uitstekend. Ook vanuit de SNR zullen we daar bij zijn, maar Jeannette Folkeringa heeft hier verder de leiding over. Zou jij nog mee willen, dan kun je het beste vragen bij Jeannette of dit nog mogelijk is. Haar emailadres is [folkeringa@online.nl](mailto:folkeringa@online.nl)

Dit project heeft een eigen Facebook- pagina die je [hier](#) kunt vinden:



**Hands together for Romania**  
93 personen vinden dit leuk · 6 praten hierover

Community  
Een zomerkamp is een droom voor veel zigeunerkinderen. Veel kinderen kennen alleen hun wijk en zijn nooit buiten hun stad geweest. Dit maken wij mogelijk!

Info – Een bewerking voorstellen

Foto's

Vind-ik-leuks 93

**Broches** Ook bieden wij zelf vanuit de SNR mooie broches aan. Deze zijn afkomstig uit Roemenië en met de opbrengst steunen we een aantal families in Roemenië.

Heeft u belangstelling, laat het even weten. Dan maken we een afspraak.



*Broches. Dit is een voorbeeld. We hebben er nog meer. Prijs tussen €2,- en € 5,-*

**Sandy verkoopt voor SNR** Eén van onze vrijwilligers is, Sandy, is dagelijks op het internet actief met het verkopen van allerhande grote en kleine spullen voor de SNR. De winst die ze maakt gaat naar de SNR.

**Mooie handgemaakte Veritas- tassen €15,-.** Stichting Springplank uit Den Helder, waar wij nauw mee samen werken, heeft een flink aantal met de hand gemaakte tassen ingekocht, die gemaakt zijn door cliënten van Veritas, om deze met een kleine winst te verkopen in Nederland. De winst gaat regelrecht naar de makers van de tassen. Bent u geïnteresseerd, stuur een mail naar [info@stichtingnetwerkroemenie.nl](mailto:info@stichtingnetwerkroemenie.nl) en geef aan welke tas u wilt hebben. (A, B, C of D) En heeft u interesse om dit soort tassen bijvoorbeeld in uw (wereld) winkel te verkopen, neem dan ook contact met ons op.



A



B



*Hier worden de Veritassen gemaakt*



C



D

Haken en  
Breien voor



## Stichting Netwerk Roemenië

**Stageplek** Weet jij dat het mogelijk is via onze bemiddeling een stageplek in Roemenië te krijgen voor diverse soorten opleidingen? Je komt terug en bent een ervaring rijker!!

Lijkt het je wat? Neem dan eens contact op.

**Kleding:** We zamelen doorlopend kleding in. Het merendeel daarvan gaat naar Roemenië. Mochten we een overschot hebben, dan verkopen we dit aan Reshare (leger des Heils) Ook verkopen we twee keer per jaar kleding op onze eigen rommelmarkt. Van de opbrengst wordt een deel van de transportkosten betaald. Dus, heeft u kleding over? Denk aan ons. En wilt u dan dat het wél naar Roemenië gaat? Zet dan op de zak: Alleen voor Roemenië!!



# Laat ons maar de



# kleren krijgen.



Bel **0647052752** of breng **Beltstraat 14, Hippolytushoef**

**Wordt partner van de SNR** We hebben het afgelopen jaar weer veel kunnen doen. En daar zijn we heel dankbaar voor. Vooral naar God die dit alles mogelijk maakt. En ons daar ook in leidt. Naast het feit dat we heel veel steun hebben gekregen voor onze projecten hebben we ook kosten die horen bij het in stand houden van de **SNR**. En dan met name voor logistieke kosten. Hier hebben we, het liefst vaste, donateurs voor nodig.

**Wilt u Stichting Netwerk Roemenië blijvend steunen?** Word dan vaste donateur!

Des te meer zekerheid wij hebben over onze inkomsten, des te meer zekerheid we ook in Roemenië kunnen geven over waar we structureel de allerarmsten mee kunnen helpen!

Wij hebben ALLEEN vrijwilligers, dus GEEN salarissen. Uw geld is 100% hulp.

Vul het automatische incassoformulier in dat u kunt [hier](#) downloaden en stuur deze naar Stichting Netwerk Roemenië, Beltstraat 14, 1777HC in Hippolytushoef.

Natuurlijk kunt u ons ook éénmalig steunen door een door u te bepalen bedrag over te maken naar bankrekening 1221.23.182 t.n.v. Stichting Netwerk Roemenië in Hippolytushoef.



Of door [online te doneren](#).



Of door [vaste donateur](#) te worden



We zijn een anbi- erkende instelling (*uw gift is in veel gevallen aftrekbaar van uw belasting*) U kunt ons ook gericht steunen. Bijv. door bij uw gift te vermelden waarvoor het bedoeld is. Dit kan zijn:

“Transportkosten”, “bouwprojecten” of “stichting Veritas” We zijn ook te vinden op

[Facebook](#)  of door het [Blog](#)  te volgen



**Waar we de Heer voor danken:**

Voor alle reizen die we tot nu toe hebben mogen maken waarbij we de mensen hebben mogen zegenen en de boodschap van de Liefde van God en de liefde voor de naaste hebben mogen uitdragen

Dat we altijd weer veilig thuis zijn gekomen.

Dat we vele vrienden hebben die ons doel ondersteunen, ieder op zijn eiogen manier,

Dat we een levende God hebben die van ons houdt.

**Waar we voor willen bidden:**

Voor de armsten in Roemenië, die we het vooruitzicht op een betere toekomst willen geven.

Voor de mensen waar we mee samen werken, hier en in Roemenië.

Voor mensen die ons willen helpen met fondswerving,

Voor een nieuwe penningmeester

Voor een grondige opknopbeurt van onze all-in one werk- camper incl de financiën daarvoor.

Geen mail van Stichting Netwerk Roemenië ontvangen? Stuur dit mailtje retour o.v.v. “verwijderen” We verwijderen u uit de lijst. Wilt u juist wel mail van ons ontvangen, geef dat dan ook per email aan ons door. We voegen u graag toe aan onze adreslijst