



Beltstraat 14
1777HC Hippolytushoef,
Nederland.
Tel. +31857852674
Mob. +31647052752
Mob. +40748253165 (in Roemenië)
Fax +31847251204

info@stichtingnetwerkroemenie.nl
www.stichtingnetwerkroemenie.nl/
KvK nr. 37125821
Rabobank 1221.23.182



Nieuwsbrief april 2012

Van de voorzitter: Na een periode van thuis allerlei klusjes doen en achterstallig onderhoud uitvoeren, is dan nu het moment aangebroken om weer meer actief met de **SNR** verder te gaan.

De afgelopen periode heb ik af mogen sluiten met een periode van tien dagen vasten en bidden op conferentiecentrum de Betteld in Zelhem in de achterhoek. Dit was georganiseerd en stond onder leiding van Herman Boon, waarbij meer dan 500 mensen aan mee deden.

Het was een geweldige tijd waarbij er heel veel plaats vond en waarbij we tijdens lange dagen, van 's ochtends 10 uur tot soms in de nacht onderwijs kregen naast veel gebed. Tien dagen niet eten lijkt heel moeilijk voor wie dat niet eerder heeft gedaan, maar in de praktijk valt dat erg mee. Alles bij elkaar wordt je enorm opgebouwd en is het gewoon vreemd om anderhalve week later weer "buiten" te staan. Ik wil het ieder Christen aanraden om ook eens een periode te gaan vasten en te bidden. Meer informatie hierover kun je [hier](#) vinden.

Vlak na deze periode ontving ik overigens het droevige bericht dat Petruta was overleden. Op woensdag 4 april is zij ingeslapen om nooit meer wakker te worden. Meer hierover verderop in deze nieuwsbrief.

Verder gaat er weer een transport komen. Zoals dat er nu uit ziet gaat dat begin mei plaats vinden. Ook zal ik zelf begin mei weer naar Roemenië gaan, o.a. om de verdeling te coördineren en voor het voorbereiden voor komende zomer en om te zien waar nog meer hulp kan worden geboden.

En ja, natuurlijk hadden we onze winteractie afgelopen winter. Deze heeft ruim 4000 euro opgebracht. In februari ben ik nog met een geweldige groep uit Wapenveld naar Sighisoara geweest. Ik heb een deel van dit geld mogen geven aan hulpverleners ter plaatse om het te gebruiken voor de allerarmsten. Ook nu gebruiken we het om daar waar noden zijn ontstaan bij te kunnen springen. Want zo'n strenge winter werkt budgettair nog heel lang door en ongetwijfeld zal er de komende tijd nog ondersteuning plaats vinden om de naweën te verzachten. Rest mij nog u veel leesplezier toe te wensen. En blijf voor Roemenië bidden!!



Dick Krabbendam,
voorzitter SNR.

Overlijden Petruta: Er kwam een eind aan een leven dat gekenmerkt werd door ziekte en geloof. Petruta had een spierziekte en werd bovendien ook nog blind. Uiteindelijk was ze voor vele jaren bedlegerig. Vanaf 2005 werd ze verzorgd door haar ouders, nadat ze lange tijd in het ziekenhuis had gelegen. Petruta was ondanks haar zeer ernstige ziekte enorm levenslustig. Ze leidde een biddend bestaan maar daarnaast correspondeerde ze ook met vele gevangenen in verschillende gevangenissen en samen met haar broer Florin, die net als Petruta musculaire dystrofie heeft, maakten ze bijbelcursussen en verzond die over heel Roemenië. Daarin moest ook huiswerk worden gemaakt en opgestuurd en dat werd dan weer nagekeken. De fouten werden stuk voor stuk door haar behandeld en Florin schreef het dan op waarna het opnieuw verstuurd werd.



De laatste jaren ging Petruta wel achteruit maar mede dankzij een beademingsmachine en een vacuümapparaat om met regelmaat haar longen uit te zuigen hield Petruta het nog jaren lang vol. Wel raakte ze de laatste tijd regelmatig in een diep coma. Meerdere malen ging men er van uit dat Petruta het aardse voor het hiernamaals zou gaan inruilen, maar telkens kwam ze terug en had dan hele verhalen van waar ze geweest was. Ze bezocht letterlijk de hemel. Maandag 2 april jl. werd Pilu, de voorganger van de Mana- kerk in Sighisoara tijdens het bidden er bij bepaald, dat hij bij Petruta langs zou gaan. Hij kreeg sterk de indruk dat Petruta nog maar kort te leven zou hebben. Pilu is naar haar huis gegaan. Er volgde een hele fijne ontmoeting waarbij Petruta heel helder was. In de nacht van dinsdag op woensdag echter, om 3 uur, raakte zij in coma. Nu was het voor de laatste keer. Precies twaalf uur later ruilde ze haar aardse leven in voor een nieuw en eeuwig Hemels leven.

Omdat de familie van Petruta heel erg arm is en bovendien de vader in februari is opgenomen in het ziekenhuis wegens een beroerte en daarmee een halfzijdige verlamming heeft opgelopen, betalen we vanuit de **SNR** de kosten van de begrafenis.

Voorjaarsmarkt: Helaas is het dit jaar niet gelukt om een voorjaarsmarkt op te zetten met natuurlijk de opbrengst voor het goede doel. De ruimte die we daar voor altijd gebruiken, de Ankerkerk in Hippolytushoef, is alle weekenden bezet. Mocht iemand een goede locatie weten, geef het ons dan door en anders is de volgende markt weer rond oktober van dit jaar.

Zomerteam: Komende zomer gaat er een groot team, bestaande uit Wapenveldse tieners en ouders/ begeleiding twee weken lang samen werken en optrekken met Roemeense leeftijdsgenoten. De tieners zullen in eerste instantie bouwen aan het nieuwe onderkomen van Veritas en zullen met name samen werken aan het opknappen van de tienerlocatie van Veritas. [Hier kun je hun toekomstige ruimte zien.](#) In de tweede week zullen zij dan samen een kamp hebben waar de rode draad wordt gevormd door het thema "samenwerken". Het belooft een geweldige tijd te worden en we hopen en geloven in Gods Geest die daar al de tijd aanwezig zal zijn en de hele groep zal opbouwen en vormen tot een geweldig geheel.



Nederlandse en Roemeense tieners j.l. februari

Maar, er gaan ook volwassenen mee. En die hebben een eigen programma (in zoverre zij niet als begeleiding mee zijn). WANT: In de eerste week zullen zij voor David Mc.Guire gaan werken. Voor de trouwe lezers onder u en voor al diegene die al een keer met de **SNR** mee zijn geweest hoef ik niets over David te vertellen, maar heel in het kort komt het er op neer dat David bouwt voor de allerarmsten en dan ook nog pro Deo. Dat kan alleen maar met hulp vanuit de hele wereld. Ook de **SNR** helpt graag hierbij door teams samen te stellen.

Nu wil het geval dat wat betreft de Wapenveldse volwassenen daar nog niet een heel team uit kan worden gevormd. **DUSS**.....

Nog nieuwe deelnemers gevraagd. Wie ook zin heeft om mee te bouwen tussen ruw gezegd 16 en 27 juli is van harte welkom. (de weekenden ervoor en erna zijn reisweekenden, maar je kan natuurlijk ook langer blijven.) Je kunt op diverse manieren naar Roemenië reizen. Je kan het zelf regelen maar je kan het ook door ons laten regelen incl. vervoer, pension en maaltijden.

Er hebben zich al meerdere mensen aangemeld maar er is nog steeds plaats.

Dus, heb je zin in een onvergetelijke periode. Neem dan contact op via het [contactformulier](#) op de website of mail naar info@stichtingnetwerkroemenie.nl

Wat betreft de kosten houden wij het altijd zo laag mogelijk maar we vragen wel aan iedere deelnemer om zelf voor een projectbijdrage te zorgen (voor de aanschaf van materiaal).



Nieuw transport: Rond 24 april vertrekt er weer een transport van de **SNR** naar Roemenië. Dit keer gaat het om 20m2 laadruimte die gevuld wordt met schoolmeubelen en kleding. De schoolmeubelen, afkomstig van de Denteleschool uit Westerland waarvoor onze hartelijk dank, gaan naar gezinnen met gemotiveerde kinderen die graag naar school gaan en thuis huiswerk moeten maken maar waar geen mogelijkheid thuis toe is. Veritas, het family center, gaat de meubelen uitreiken. Daarnaast gaan er ook nog andere spullen mee. Ikzelf volg het transport en zal in de week van 30 april t/m 4 mei mee helpen met o.a. het wegbrengen ter plaatse.



Laptop: We hebben een verzoek binnen gekregen uit te kijken naar een redelijk recente laptop voor de Manakerk. Het apparaat gaat vooral gebruikt worden tijdens de diensten. In de eerste plaats om de teksten van de liederen op een beamer op de muur te projecteren en ook om andere elementen binnen de kerkdienst te kunnen versterken (denk aan een PowerPointpresentatie of het vertonen van een film of foto's). Wie of welk bedrijf of particulier kan ons helpen aan een goed werkende laptop voor dit doel. Mocht zich de situatie voordoen dat er twee laptops worden aangeboden; Ook de **SNR** zelf zou prima een meer recentere laptop kunnen gebruiken voor presentaties in zowel Roemenië als in Nederland. Bij een aanbod van nog meer laptops, dan gaan deze naar de hulpverleners ter plaatse in Roemenië waar we mee samen werken. Zij kunnen ze gebruiken voor hun eigen werk of weer doorgeven aan bijv. gezinnen met schoolgaande kinderen.

Sponsortocht: Op 9 juni a.s. kunnen we als **SNR** weer mee fietsen met de Rabo-sponsortocht. We mogen met maximaal 10 mensen mee doen. De tocht gaat over een afstand van 25 kilometer en de Rabo-bank sponsort iedere deelnemer die de tocht uitrijdt met €25,-. Dat is dus mooi €250,- voor de **SNR**. Start rond 10 uur bij de Rabo-vestiging in Hippolytushoef. Wie mee wil doen moet het even laten weten.



Bijlage, geschreven door Gerhard Koele.

Voorproefje zomerproject tieners Wapenveld: Tussen 25 en 28 februari van dit jaar zijn we met een groep van 7 mensen naar Sighisoara geweest. We deden dit speciaal om aan de kern van deze groep het één en ander te laten zien van wat men komende zomer kan verwachten. Dus een kennismaking/ voorbereiding voor komende zomer.

Gerhard Koele heeft hier een verslag over geschreven:

Zaterdag 25 februari. Reisdag:

9.15 koffie bij fam. Boersma. (Aukje, Froukje, Liza, Lidy en ik)

Kennismaking Dick en dochter Sifra. Gezonde spanning.

10.15 vertrek met de bus van Dick

Reis verloopt goed. 2x autocheck. 1x onduidelijke omleiding.

Komen half uur voor sluiten inchecken aan.

Dick heeft een medisch apparaat mee dat door de controle komt.

Om 17.00 lokale tijd landden we in Targu Mures. Er ligt nog sneeuwen en het is rond het vriespunt.

We worden opgehaald door een medewerker van Veritas met een 8- persoonsauto van de dominee. Het wordt snel schemerig.

19.00 aankomst bij pension. Dick heeft veel telefonisch contact met allerlei bekenden (*Heeft toestel met Roemeense SIM-kaart*). Heeft ook Liviu al gebeld.

Liviu komt gelift uit Danes aan. Goed om elkaar te zien. Samen pizza eten. Slapen

Zondag 26 februari.

9.00 eruit + ontbijt (allemaal nog moe)

10.00 naar kerk gewandeld. Zijn de kelder aan het leegpompen (vorstschade)

Heel vriendelijk welkom. Mooi opgeknapt gebouw. Gezellig toilet.

Kerkdienst Manakerk. Liviu gaat voor.

Aanbidding door mensen uit Canada, Engeland en Roemenië.

Roemeense liederen. 1 bekende opwekkingmelodie.

Welkom, vraag naar gebedspunten voor mensen die het nodig hebben.

Worden direct op beamer vermeld. Dan in kleine groepjes bidden.

Liviu spreekt. (wordt vertaald voor ons door Jesse Meijer (*misschien ook aanwezig bij het zomerkamp?*))

- 4^e gebod: Gedenk de Sabbat. Maar ook 6 dagen werken. (Spr 15:23)

De Wet laat ons Jezus zien. De Wet is = genade.

-In nood ook blijven werken, mensen erop aanspreken. (2 Tes 3: t/m13)

Werken is een offer, je moet van alles (Spr. 6)

- Rustdag: Kom naar de kerk. Het is bemoedigend om een dag aan God te geven.

Het is een dag voor pauze, stoppen. Een dag apart gezet voor God (heilig).

Ook wij hebben een limiet. Gedenken: waarom en voor wie zijn wij gemaakt?

We zijn geschapen om God te aanbidden en een relatie aan te gaan. (Gen1:31 – 2:3)

Voorbeeld: Wanneer jouw idool/grote voorbeeld zomaar zijn dagelijkse leven stopt om tijd aan jou te besteden, dan ben je daar heel verbaasd over. Neemt hij maar zo tijd voor mij? God doet dat!!!

Regeltjes door mensen gemaakt is niet ok. We worden gecheckt/bekeken door ongelovigen, wanneer we op zondag bezig zijn. Want ook zij weten dat het een rustdag is. Doe goed werk. Ook na werktijd met het goede bezig zijn!

- Rustdag = gedenken dat Jezus is opgestaan! Wet is bedoeld om ons vrij te zetten, uit liefde, genade. (Jes 58).
- Geef aan je kinderen: TIJD!
- Jezus deed ook dingen op Sabbat. Mens is niet voor de Sabbat gemaakt, maar de Sabbat is er voor de

mens. Blij zijn met de goedheid van God. Hij geeft ons deze dag.

Genade is toestemming om de hemel te zien, om God te zoeken, ontmoeten.

Genade = 4^e gebod = klein stukje hemel op aarde gebracht.

- Ook Jezus neemt rust op tijd en nam maakte tijd vrij voor zijn discipelen. (andere relatie dan met de menigte). (Marc6:30)
- Hoe dicht wil jij bij God zijn? Dicht bij het Woord geeft vruchten. Jezus wil het leven geven.

Voorbeeld: hete kolen dicht bij elkaar blijven gloeien. Wanneer wij elkaar/God niet zoeken, doven we.

Wat doe jij op Sabbat? Neem er tijd voor. Neem tijd voor familie/samen zijn.

Niet alleen steeds maar bezig zijn. Door iets op te geven, geef je God ruimte in je leven.

Wij zijn geroepen om over Jezus te praten.

- 4^e gebod staat voor de geboden over omgang naar andere mensen toe: Eerst moet jezelf tot God komen

Daarna kun je ook liefde doorgeven naar anderen.

Stille tijd en gebed.

Pastor spreekt over preek, Efez.: eerste liefde niet verzaken, weekprogramma wordt bekend gemaakt.

Collecte en slot.

Na de dienst David Mc Guire gesproken (Engelsman, huizenbouw projecten)

Wandeling en lunch in oude binnenstad.

Met Liviu, vrouw Elena en kinderen Thomas en Claudia. Ook Maja, zusje Elena is mee. Mooie oude toeristische binnenstad. We eten gezamenlijk een uitgebreide lunch.

Bezoek twee achterstandswijken.

Afgesproken dat 1 persoon foto's maakt. Mogen vertrouwen van de bewoners in Liviu niet beschadigen.

Wijk 1:

Aan de rand van de stad. We gaan met de taxi, maar lopen het laatste stuk.

We voelen ons, als rijke West-Europeaan, niet op ons gemak. Voelt als ramptoerist.

Veel modder, vuilnis op straat, kleine huisjes met beschadigingen, kinderen met kapotte kleding.

Veel honden, kinderen zijn ondanks alles wel vrolijk en open.

Liviu wordt door jongeren begroet. Liviu probeert hen discipline bij te brengen door ze naar school te laten gaan, maaltijd aanbieden, omgaan met ze. Ouders hebben dit niet geleerd, kunnen zich niet aanpassen, zijn niet geschoold, drankverslaafd. Zien het nut er niet van in.

Froukje gaat mee met Liviu en Dick in een "huisje" waar een jongen uit het tienerprogramma woont (Daniël). We zijn geraakt door wat we zien.

Jongetjes die om aandacht vragen. Maja geeft antwoord op onze vragen.

Wijk 2:

Boven op een heuvel. Oude plaats moest wijken van het stadsbestuur. Helpen is soms moeilijk.

Ze hebben geprobeerd samen met hen te bouwen, maar er werd gestolen. Eén meisje komt naar buiten. Ze zit ook in het programma (we zien haar de volgende dag weer bij Veritas). Veritas wil hun huisje graag uitbreiden met een 2^e kamer. Haar doof stomme broer komt er ook bij staan. Iets verder op staat een kind buiten in een t- shirt in de vrieskou. Het waait en voelt heel koud. Hier lijkt het nog armoediger dan in de eerste wijk. Hopelijk kunnen we in de zomer ook voor deze jongeren iets betekenen.

Op de terugweg doen we nog aan teambuilding: We lopen/glijden van een bevroren helling terug naar de stad.



Glibberen naar beneden



Kinderen bij Veritas

Bespreking programma juli.

Liviu gaat mee naar het pension en we bespreken de 2 weken in juli. (zie excel)

Daarna nog een spel gespeeld, had Froukje een prikbil, viel ik bijna van m'n kruk en werden de meiden opgeschrikt door geklop op de muur.

Maandag 27 februari.

7.45 eruit + ontbijt

8.45 naar st. Veritas. Gebouwen en terrein van de oude bierfabriek.

Van het hoofdgebouw is de begane grond al mooi opgeknapt (zalen, ontvangsthal, keuken)

Ontvangst. Hele team is aanwezig . Op maandag standaard gezamenlijk tijd voor bezinning.

Voorstelronde gedaan. (ons Engels wordt steeds beter)

Hierna de werkzaamheden van Veritas bezocht. Deze vinden nu nog verdeeld over de stad plaats.

Men moet hier zaaltjes voor huren en wil dit alles, op de ouderenopvang na, onderbrengen op hun eigen terrein.

Eerst de ouderenopvang bezocht. (David en Maria). Zit op drie plaatsen in de stad. Wij zijn in een gebouwtje bij de kerk van de Nazarener . Ouderen komen drie keer per week samen. Koffie drinken, praten. Ook worden er bezoeken thuis afgelegd bij de ouderen die niet kunnen komen..

Daarna de kleuterklas bezocht in een gebouw waar ook de begeleiding van huiselijk geweld gedaan wordt. Voor de kleuterklas hoeven de ouders alleen maar het materiaal te betalen. We hebben elkaar geleerd te groeten in het Roemeens en Nederlands. Onderweg nog een lekker “ring” broodje gegeten. Kun je ook nog andere dingen mee doen ☺



Een kamer bij pension Gia



Groepsfoto. Op de achtergrond de Citadel

Het valt op dat ook in de stad mensen Liviu (her)kennen en hem positief benaderen. Ook Dick en Sifra worden af en toe begroet door bekenden. Geeft een goede indruk over hoe de mensen hen en hun werk waarderen.

Verder gehandicapten ontmoet. Zij waren in een oud gymzaaltje aan het sporten. Er was een goede sfeer. Enkelen gaan waarschijnlijk ook op zomerkamp. Hebben dan overdag hun eigen programma en doen 's avonds mee in de groep.

Terug bij Veritas in de keuken werd onze lunch geserveerd. (Soep, brood, spaghetti) We hebben de gebouwen bekeken. Zolder zal bestemd worden voor de begeleiding huiselijk geweld.

Een tussengebouw zal plaats gaan geven aan de gehandicapten opvang.

Een andere ruimte zal verbouwd worden tot woonhuis om een gezin in op te vangen. Zij kunnen dan ook 's nachts het terrein “bewaken”.

Een ruimte half in de grond zal een kleuter speelzaaltje kunnen worden.

Een vrijstaand gebouw zal tienerruimte worden, met eigen douche wc, kantoor, ontmoetingsruimte, keuken. Hier mogen wij ook aan mee werken. Liviu laat zien wat de plannen zijn. *(Muurverf, lak en vloercoating regelen).*

De eerste tieners komen ook al binnen. Getafeltennist. Voetbalspel. *(tafeltennisbatjes, darts).*

Spellen meegedaan met de kinderopvang (de jaren gaan tellen). We mogen ons voorstellen aan de tieners. Samen met Froukje een presentatie gegeven.

Er worden vragen gesteld. Sfeer is ontspannen. Wij krijgen een Roemeense vlag met alle namen van de aanwezige tieners. Goed om de tieners al te ontmoeten.

Pension Gia bekeken. Is ons pension voor de zomer. Ziet er heel mooi uit. Ook tuin achter het pension.

Met de trein naar Danes. Hier woont Liviu. Uitstappen is eigenlijk uitspringen. Het huis is gebouwd door David Mc.Guire zijn team. Enkele volwassenen zullen komende zomer met hen op pad gaan om te helpen met een van hun projecten. Elena heeft een heerlijke maaltijd gemaakt. We praten over de komende zomer en over wat deze dagen met ons gedaan heeft. Thomas blijkt een heel levendig mannetje te zijn. David met zijn vrouw komen ook nog even langs. Goed gesprek. Opdracht van David: iedereen moet komende zomer een goede mop kunnen vertellen. Terug met de bus, die niet kwam. Vrienden van Dick, die hem die avond zouden komen bezoeken, halen ons op. Daarna moe het bed in.

Dinsdag 28 februari Terugreis. 6.45 uur eruit. Ik heb een wandeling naar het station gemaakt. Liviu komt mee ontbijten. Ook onze chauffeur is er al. Na een reis met veel toeristische uitleg en een redelijk lage snelheid, worden we bij het vliegveld afgezet. De meiden zorgen ervoor dat we bij elkaar kunnen zitten in het vliegtuig. Dick rijdt ons veilig naar Wapenveld, waar de maaltijd bij de fam. Boersma alweer klaar staat. Heerlijk !

We danken God voor de goede dagen en nemen afscheid van elkaar om elkaar 11 maart in de presentatie dienst weer te ontmoeten.

Ik zie uit naar de zomer. Op een of andere manier voel ik me heel betrokken bij de stichtingen en de mensen in Roemenië. Ik bidt voor een goede voortzetting van de samenwerking.

Wilt u Stichting Netwerk Roemenië blijvend steunen? Word dan vaste donateur! Des te meer zekerheid wij hebben over onze inkomsten, des te meer zekerheid we ook in Roemenië kunnen geven over waar we structureel de allerarmsten mee kunnen helpen!

Wij hebben ALLEEN vrijwilligers, dus GEEN salarissen. Uw geld is 100% hulp.

Vul het automatische incassoformulier in dat u kunt downloaden en stuur deze naar Stichting Netwerk Roemenië, Beltstraat 14, 1777HC in Hippolytushoef.

Natuurlijk kunt u ons ook éénmalig steunen door een door u te bepalen bedrag over te maken naar bankrekening 1221.23.182 t.n.v. Stichting Netwerk Roemenië in Hippolytushoef. Of door online te doneren.



We zijn een anbi- erkende instelling (*uw gift is in veel gevallen aftrekbaar van uw belasting*) U kunt ons ook gericht steunen. Bijv. door bij uw gift te vermelden waarvoor het bedoeld is. Dit kan zijn:

“Transportkosten”, “werkgroep verpleegkundigen”, “bouwprojecten” of “stichting Veritas”



We zijn ook te vinden op [Hyves](#) op [Facebook](#) of door het [Blog](#) te volg

Geen mail van Stichting Netwerk Roemenië ontvangen? Stuur dit mailtje retour o.v.v. “verwijderen” We verwijderen u uit de lijst. Wilt u juist wel mail van ons ontvangen, geef dat dan ook per email aan ons door. We voegen u graag toe aan onze adreslijst.